

4 Reportage 6 Verhaal 7 Spelen 8 Bas Bos vertelt
9 Knutselen 11 Prikbord en Strip

BEVERPOST

BEVERPOST



Naar de kinderboerderij.



Win een zwemmende Spongebob.



Bas Bos vertelt over vogels.

REPORTAGE

Spoken in de tunnel!

De bevers van Scouting Rey de Carle doen allemaal leuke dingen. Nu gaan ze wandelen door het bos. Ze bezoeken er een kinderboerderij. Daarna gaan ze heerlijk spelen in de speeltuin. Maar in die speeltuin is het niet pluis. Uit de houten tunnels komen allemaal **spookgeluiden!**



SCOUTY

FLITZ

IXIXEL

TIJDROVER



Het zonnetje schijnt heerlijk als de bevers verzamelen voor hun opkomst. Het is vroeg in de ochtend. Vandaag zijn er 17 bevers. "Als iedereen er is, zijn we met wel 25", zegt leidster Laura. "Dit soort uitjes doen we wel vaker", vertelt ze. Vandaag gaan de bevers een stuk lopen in het Tilburgse Wandelbos. "Leuk!", roepen ze.

Tok tok

Het is ongeveer tien minuten lopen naar de eerste stop. Tussen de bomen zien de bevers het dierenparkje al liggen. "Ik zie kippen!" roept Jesse. En ja hoor, achter het gaas zitten een heleboel prachtige kippen. Allemaal verschillende soorten. "Die met die kuif is cool", roept Liesl (7). "Kippen en kuikentjes zijn mijn favoriete dieren. Ik vind het leuk dat ze in een berg zand hun ei leggen en erin gaan liggen." Zefanja (7) vindt het dierenpark ook leuk. "Mijn favoriete dier is het varken en een kip en een hond. Maar die heb ik nog niet gezien."

Kleine kangoeroes

De bevers rennen langs de verblijven van de dieren. Sommigen blijven lang kijken naar de geitjes. Anderen spelen liever tikkertje. Iets verderop is het druk. Er zitten wallaby's (dat



zijn een soort kleine kangoeroes). Ze hebben baby's in hun buidel. De kleintjes kruipen uit hun moeders buidel, kijken even rond en springen er dan vlug weer in. "Wat schattig", zegt Duco (7). "Ik ben hier wel vaker geweest maar ik heb nog nooit de kleintjes gezien." Duco zit al drie jaar bij de bevers. "Het leuke is dat we altijd weer wat anders doen." Juul knikt. "We zijn wel eens naar de McDonalds geweest. Daar mochten we zomaar in de keuken kijken!"

Spoken?

Samen spelen hoort er natuurlijk ook bij. Dat gebeurt even later in de speeltuin. Klimmen, wippen, rennen, hutten bouwen, voetballen en in een houten tunnel kruipen. Alles kan er. Plotseling klinkt er "Boe...boehoeeee!" uit de houten tunnel. Spoken? Maar dan steken twee bevers lachend hun koppie naar buiten. "Wij waren het maar!" roept Ravi. Gelukkig! Opgelucht spelen de bevers verder totdat het weer tijd is om naar huis te gaan.